

**Oh, store Gud, når jeg dit værk besker.
Naturens rigdom, herlighed og pragt,
og stjerners tal på himmelhvælvets buer
og alle ting, din stærke hånd har skabt,**

*Da bryder lovsang fra mit hjerte ud,
oh, store Gud, oh, store Gud,
Da bryder lovsang fra mit hjerte ud,
oh, store Gud, oh, store Gud.*

**Du plantede selv et træ til korsets planke,
og torne kronens busk var skabt af dig.
Fra evighed, det var din store tanke.
At du på korset ville frelse mig.**

**At tænke sig, Gud ej sin søn har sparet,
Jeg fatter ej, lod ham dø på et kors.
På dette kors, min byrde han har klaret.
Der døde han og borttog al min synd.**

**Du plantede selv et frø i vores hjerter,
det vokser op som ægte kærlighed.
En kærlighed, som helt er uden smerter.
fordi vi nu forenet er med dig.**

**Når tidens tåger engang er forsvundet,
og vi med skaren rundt om tronen står,
vi priser dig for frelsen, vi har vundet,
vor lovsang aldrig nogen ende får.**

Melodi: Svensk folkemelodi

Original svensk tekst: Carl G. Boberg (1885) (versene 1,2,5)

Dansk tekst: Vers 1,2 og 5: ??????

Vers 3: Børge Laustsen (2014)

Vers 4: Stuart K. Hine (1948)

Oversættelse Børge Laustsen



Carl Broberg (1859-1940)

**O Lord my God, when I in awesome wonder
Consider all the worlds thy hands have made,
I see the stars, I hear the rolling thunder,
Thy power throughout the universe displayed:**

*Then sings my heart, my Savior God, to thee:
How great thou art! How great thou art!
Then sings my heart, my Savior God, to thee:
How great thou art! How great thou art!*

**When through the woods and forest glades I wander
And hear the birds sing sweetly in the trees,
When I look down from lofty mountain grandeur,
And hear the brook and feel the gentle breeze**

**Think about this, even God not his son spared
And when I think, that God didn't His son spared;
Sent Him to die, I scarce can take it in;
That on the Cross, my burden gladly cared,
He bled and died to take away my sin.**

**In our hearts you planted a little tiny seed
it's growing up as a truly charity
This truly love, it will in our life us lead
because we now united are with thee.**

**When Christ shall come with shout of acclamation
And take me home, what joy shall fill my heart!
Then I shall bow in humble adoration,
And there proclaim, My God, how great thou art!**



Carl Broberg (1859-1940)

Melody: Swedish Folk Melody

English text: Verses 1,2,5: Stuart K. Hine (About 1920)(Verse 4 - 1948)

Verse 3 : Boerge Laustsen (2014)

Original Swedish text: Carl G. Boberg (1885)(Verses 1,2,5)