



## Man kan ikke omskrive en Bibel!

**Bibelen** er jødernes Historiebog,

Det er Israels Historie.

Det er også Verdens Historie med beretning om, hvordan alt blev skabt ved, at Gud udtalte det.

Alt er skabt ud af den usynlige verden.

**Bibelen** er også en profetisk Bog, der skaber det, den nævner, fordi Gud er nidkær og nøjeregnende med at opfylde det, der står. Læs bibelen og se dig omkring i verden om ikke mange af forudsigelserne i de profetiske bøger bliver opfyldt i disse dage i stor stil lige for øjnene af os.

**Bibelen** er også en Hellig skrifts bog; den er en manual til enhver Kristens liv. Vi kan gennem Tro tilegne os alt, der står incl. helbredelse, frelse, dåb i Helligånden, befri fanger ud af Satans greb og indflydelse og meget mere.

Mangel på denne tro og / eller mangel på erkendelse af sandheden i bibelens ord fører til evig fortabelse og pine, uanset om du tror eller ej. Tro er heller ikke nok. Der skal omvendelse til - Selv Satan tror på Gud, men det bliver han ikke frelst af.

Skrevet af Helle Joy Hassingboe Sivertsen i dec. 2017.

Redigering, tilføjelser og layout: Børge Laustsen  
[www.fgbmfi.dk](http://www.fgbmfi.dk) og [www.evangeliser.nu](http://www.evangeliser.nu)

*HAM, IKKE SKAL FORTABES, MEN HAVE EVIGT LIV.  
Gud sendte ikke sin søn for at dømmen verden, men for at verden skulle frelses ved ham”.*

Jesus offer på korset blev derved en erstatning for slagteofrene af dyr og købte os fri fra synden og loven.

Jesus er vejen, sandheden og livet. KUN ved Ham er der adgang til Guds herlighed samt frelse.

**Bibelens Ord** bliver levende i dit liv ved:

**LÆS SOM DER STÅR, TRO SOM DER STÅR, GØR SOM DER STÅR.**

Da Jesus døde på korset for os, tog han hele loven op på korset for os, og gav os to nye bud. ”Elsk din næste som dig selv. Når du vandrer i kærlighed, opfylder du derved loven. Rom. 13,10 Og så sagde Jesus også i Markus 16:16-18

*”Gå ud i al verden og forkynd evangeliet for al skabningen! Den som tror og bliver døbt, skal blive frelst; men den som er vantro, skal blive fordømt.*

*Og disse tegn skal følge dem, der tror: I mit navn skal de uddrive onde ånder; de skal tale med nye tunger; de skal tage på slanger, og hvis de drikker dødbringende gift, skal det ikke skade dem; på de syge skal de lægge hænder, og de skal blive raske”.*

Alt hvad du gør, gør det for at herliggøre Jesus. Og vandre altid i kærlighed, som er beskrevet i 1. Korinther 13,4-13

### Hvordan gør man så det?

Det gør man ved at få et personligt møde med Jesus, for kristendommen er ikke en religion, men en relation med treenigheden, som består af:

Gud Faderen, Gud Sønnen og Gud Helligånden.

**Hvis du ikke vil tro det, som Gud siger** om sin søn Jesus Kristus eller ikke vil have det, der står, eller ønsker at trække noget fra el. lægge noget til det, som er beskrevet deri, så er du en vantro eller i oprør overfor det, som Gud har sagt og gjort, og oprør fører til helvedet, som er det evige endemål, Gud har forberedt Satan og hans tilhængere; et evigt pinested også kaldet Ildsøen. Satan er skyld i, at der kom synd, sygdom, fattigdom, ondskab og tyrani. m.m. ind i verden. Det skete, da Eva og Adam, som stod ved siden af Eva, gjorde oprør imod det, Gud havde sagt: ”I må ikke spise af frugten af det træ der”. Da de adlød slangen, kom kiimen af syndens oprør ind i verden, som Gud ellers havde skabt så godt. Men Gud fandt på forskellige måder at redde mennesker ud af syndens Kiim. Han udslettede ved Noa hele menneskeheden ved oversvømmelse på nær Noa og hans sønner og deres koner.

Vi ser herved, at kiimen/oprøret mod Gud = arvesynden hurtigt rejste sig igen efter nogen tid. Ånd kan man ikke tilintetgøre. En ånd lever Evigt. Vi er skabt af Ånd, sjæl, legeme. Gud gjorde så de ti bud, som jøderne skulle leve efter, og de skulle ofre forskellige dyr, lam og duer m.m. Men det bevirkede, at der blev slagtet så mange dyr, men uden helhjertet tilbedelse, at Gud blev træt af slagteofrene. Efter lang tid kom den bedste løsning i at redde først jøderne og senere også os hedninger i at ende i Helvedet. Løsningen var JESUS.

I stedet for at dyr skulle slagtes, sendte Gud sin søn som det endegyldige soneoffer. John 3:16-17

*”Thi således elskede Gud verden, at han sendte sin søn JESUS for at enhver, SOM TROR PÅ*

## Personligt møde med Jesus

**1. ERKENDELSE:** “Alle har jo syndet og mangler herligheden fra Gud. (Rom. 3.23) “Gud! vær mig synder nådig!” (Luk. 18.13). I lyset af Guds ord indses det, at vi er syndere.

**2. OMVENDELSE:** Det må blive et oprigtigt ønske at bryde med synden én gang for alle. “Hvis I ikke omvender jer, skal I alle omkomme. “Fat derfor et andet sind og vend om, så jeres synder bliver slettet”. (Ap.G. 3.19).

**3. BEKENDELSE:** “Herren venter på vor bekendelse af synd, og at vi viser tro. Hvis vi bekender vores synder, er Han trofast og retfærdig, så Han tilgiver os vore synder og renses os for al uretfærdighed”. (1. Johs. 1.19)

”..når du med din mund bekender Jesus som Herre, og i dit hjerte tror, at Gud opvakte Ham fra de døde, skal du blive frelst”. (Rom. 10.9)

**4. TRO:** Tro på Jesus fuldbragte værk på korset. “Således elskede Gud osv.”. (Joh.3.16-18).

“Den, som tror og bliver døbt, skal blive frelst, men den som er vantro, skal blive fordømt” (Mark. .16)

### Du må tage imod Jesus Kristus

i dit eget hjerte ved tro, før du erfarer virkeligheden ved den nye og åndelige fødsel i dit liv.

### FREMSIG AF HJERTET DENNE ELLER EN LIGNENDE BØN OG BLIV FRELST:

”Kære Jesus! Jeg ønsker at tilhøre dig. Og jeg beder dig om at tilgive mig mine synder. Overtag mig helt og bliv Herre i mit liv. Ved din hjælp vil jeg bekende dig for andre mennesker”. Du har nu taget dit livs vigtigste og mest afgørende beslutning.

Få tilsendt gratis hæftet ”Hvad nu, efter jeg er blevet kristen” og folderen ”Det at være kristen.

Kontakt: [boerge@evangeliser.nu](mailto:boerge@evangeliser.nu) el. tlf. 30 32 12 01