

Dæmoner og onde ånder.

Skrevet d. 11.02. 2016 – Opdateret d. 15.02. 2016

Eksisterer "Den onde", Satan, og dæmoner.
Først vil se på de fleste steder i biblen, hvor de er nævnt.
Dernæst længere nede kommentarer.

Når du er ude at evangelisere, så kan du ikke undgå at møde folk, der enten er dæmonbesatte eller under indflydelse af dæmoner. Du vil også møde folk, der er inde i den okkulte verden eller satanister.

Se vidnesbyrd sidst i artiklen (Birgitte Sørensen, Lise Sørensen og webmaster.

Det Gamle Testamente:

I Første Mosebog 3,1-7, hvor "Det / den onde" i form af en slange fristede Eva. Denne slange betragtes af de fleste at være Satan selv.

I Tredje Mosebog 20,27 skal dem, der har en dødemans eller en sandsigers ånd i sig, stenes til døde.

I Femte Mosebog 32,17 i Moses' sang står der: "*De ofrede til dæmoner, som ikke er Guder.*"

I Første Samuels bog 18,10 nævnes den onde ånd fra Gud, der greb kong Saul, så Saul ville dræbe David.

Denne "onde ånd fra Gud" nævnes også i 16,14-15, 16,23 og 18,10.

I Salmernes Bog 40,5 i en salme af David står der: "*Lykkelig er den mand, der tager sin tilflugt til Herren og ikke vender sig til dæmoner og til dem, der søger løgneguder.*"

I Salmernes Bog 106,37 står der at: "*De ofrede deres sønner og deres døtre til dæmonerne.*"

I Første Krønikebog 21,1-2 lokkede Satan kong David til noget, som David ikke skulle have gjort.

I Jobs bog kap. 1,6-12, benævnes Satan som en af Gudesønnerne. Her udfordrede Satan Gud om Jobs loyalitet mod Gud.

I Esejas kap. 14,12-15 læser vi om Satans oprør mod Gud og hans fald og styrt ned i dødsriget. Der betegnes han som "Den strålende morgenstjerne" og "folkebetvinger", og i den engelske King James bibeludgave har han navnet Lucifer. Dette navn er udeladt i den danske udgave.

I Esejas bog 19,13-14 ser vi, at Herren fyldte egypterne med "*svimmelheds ånd*"

I Zakariases bog kap. 3,1-2, hvor ypperstepresten Josva stod anklaget foran Herren, benævnes Satan her som anklageren.

Vi ser, at både Samuel og Esejas mente, at Gud bruger "onde ånder" til at nå sit mål. Dette vil jeg dog ikke her tage stilling til; om de havde ret - Det her er kun til at bevise, at dæmoner og onde ånder også eksisterede i Gammel Testamentlig tid.

Det Nye Testamente:

Satans fald og oprør som nævnt ovenover, er bedre beskrevet i Åbenbaringsbogen 12,9-12. Her har han navnene: "Den gamle slange", "Djævelen", og "Hele folkets forfører". Vi ser her Satans raseri, og at vi skal tage os i agt, fordi han ved, at hans tid er kort. Vi ser også, at de engle, der sympatiserede med ham, også blev styrtet ned. Disse engle blev efter manges mening til dæmonerne / onde ånder – også kaldet "faldne engle". Nu kan det diskuteres om disse engle er dæmonerne, mens de onde ånder er noget helt andet, f.eks. afdøde onde menneskers ånd. Eller om det bare er en fælles betegnelse. Dette lader jeg ligge her, for her vil jeg kun fokusere på, at de eksistere.

Der er mange beretninger om dæmoner og onde ånder i Det Nye Testamente.

Matthæus 8,28-34, hvor Jesus drev dæmoner ud af besatte, og dæmonerne faredede over i nogle svin.

Matthæus 9,32-34, hvor Jesus drev en dæmon ud af en stum, som derefter kunne tale.

Matthæus 12,22-32, hvor Jesus heldbredte en blind og stum. Farisæerne anklagede Jesus for at drive dæmoner ud ved hjælp af dæmonernes fyrste Beelzebub.

Note af webmaster: De må allerede den gang, have haft kendskab til dæmoner, selv om det ikke rigtig er beskrevet i Det Gamle Testamente. Kun Satan er beskrevet.

Matthæus 12,43-45, hvor Jesus advarer om, at når en uren ånd er drevet ud af et menneske, så vil den prøve at vende tilbage. Finder den så "huset" ledigt, fejtet, pyntet og fin, ja så flytter den ind igen sammen med syv værre ånder.

Note af webmaster: Dvs. at når vi som kristne har drevet en dæmon / ånd ud af et menneske, er det yderst vigtig, at vedkommende tager imod Jesus og får Helligånden, der netop kan beskytte mod, at dæmonerne flytter ind igen. Vil vedkommende ikke tage imod, så skal de advares om, at der er risiko for, at det kan blive værre, hvis de ikke passer på. Især hvis de i forvejen er åben over for det okkulte.

Matthæus 17,14-18, hvor Jesus truede ad en dæmon, så den farede ud af en månesyg dreng.

(Månesyge var den tids betegnelse for epilepsi.)

Markus 1,23-28, hvor en mand med urene ånder, og hvor ånderne genkendte Jesus og beklagede sig over, Om Jesus var kommet for at ødelægge dem. Jesus truede af ånderne og befalede dem at fare ud, hvilket de gjorde efter at have kastet manden omkuld.

Markus 5,1-17, som uddyber det med, at ånderne for ind i svinene (Matt.8,28-34). Det var en mand, der pga. af ånderne, var så uregerlig og farlig, at han måtte lænkes.

Markus 6,7-13, Her er det de 12, Jesus sendte ud. Disse 12 drev mange dæmoner ud.

Lukas 4,1-13, Her bliver Jesus fristet 3 gange af djævelen, som lover ham hele verden, hvis Jesus bare vil tilbede ham. Jesus afviste Satan og hans fristelser.

Note af webmaster: Det er hvad, der sker for mange rige og berømte i dag. Dette kan der læses mere om, på siden "Gode råd" punkt 9a - Satan eksistere virkelig. <http://evangeliser.nu/SGodeRaad.shtml>

Lukas 10,17-20, hvor de 72, som Jesus udsendte, kom glade tilbage og berettede, at selv dæmoner adlød dem.

Johannesevangeliet: Af en eller anden grund har Johannes ingen beretninger om dæmoner.

Apostlenes Gerninger 5,16, hvor mange med urene ånder blev helbredt ved apostlenes hænder.

Apostlenes Gerninger 19,13-17, hvor nogle omvandrende jødiske dæmonsværgere forsøgte at uddrive dæmoner ved "den Jesus, som Paulus forkynder", dog uden held. Dæmonen sagde til dem: "Jesus kender jeg, og jeg ved, hvem Paulus er, men hvem er I?, hvorefter manden med den onde ånd sprang på dem og mishandlede dem.

Note af webmaster: Konklusion. Det ikke er nok bare at bruge Jesus navn, men man skal faktisk være en overgivet kristen, før det kan lade sig gøre. Vi har alle fået autoritet af Jesus over dæmoner. De SKAL adlyde os, når vi befaler over dem i Jesus Navn.

I *Første Timothius 4,1* klager Paulus over, at flere lytter til "vildledende ånder, og dæmoners lære".

I *Johannes brevene* nævnes "Anti Krist ånd" i 1. Joh. 2,18-22 - 4,3 og i 2. Joh. 7

I *Jacobs brev 2,19* nævner Jacob, at selv onde ånder tror på, at Gud er én - og skælver.

Med alle disse eksempler, kan det undre en, at så mange i dag, også kristne, ikke vil erkende, at den åndelige verden, dæmoner og onde ånder ikke eksisterer. Når alt dette eksisterede igennem alle tider som beskrevet i bibelen, hvordan kan man så tro, at det bare forsvinder pga. den moderne verden, selv om der er utrolig mange mennesker, der beskriver, hvordan de personligt har oplevet disse onde kræfter på egen krop. Jeg (webmaster) har selv oplevet disse onde kræfter på egen krop, og praktisere uddrivelse. Dette kan man læse om i mit vidnesbyrd, som jeg er ved at skrive, Link til det vil komme her, når jeg får det færdigt.

Kigger man sig rundt om i verden, vil man opdage, at alle folkeslag har beretninger om den åndelige verden - Lige fra indianerne, vikingerne og til de mest primitive isolerede stammefolk. Hvordan kan så mange mennesker igennem tusinder af år og uafhængigt af hinanden, uden nogensinde hørt om hinanden, berette om de samme ting, dog med forskellige navne og betegnelser. Rent logisk set; DER ER noget om snakken.

Ja, Jesus HAR besejret Satan, men Satan regere stadigvæk i følge Åbenbaringen 12,9-12, men han ved, at hans tid er kort. Derfor har han utrolig travlt i sit raseri med at forføre alle mennesker, så han kan få fyldt sit rige op (Afgrunden - Helvedet - Dødsriget) med så mange som muligt. MEN pga. af den autoritet over ham, som Jesus har givet os, kan vi befri og frelse så mange som muligt ud af Satan og hans dæmoners greb og redde dem fra afgrunden.

Hvordan gør vi så det?

Det har jeg et bud på på FGBMFI-DK's hjemmeside, hvor Henrik Csizmadia giver undervisning på video. Han har også skrevet bogen "Befri fanger", <http://fgbmfi.dk/Sbefrifanger.shtml>. Der er desværre problemer med videoerne på Google Chrome, men de virker i Explore (hurtigste), samt på Firefox og Safari. (Lidt langsommere). Giver det alligevel problemer, kan de findes på GodTube: <http://www.godtube.com/fgbmfidk/> Henrik har i Thisted oprettet Omega Kristen Center for Helhed og Frihed, men desværre holder centret pause indtil September 2016. Du kan også henvende dig til kristne, der praktisere uddrivelse, hvis du er i tvivl om, hvordan man gør.

Bogen kan dog købes på bl.a. Saxo Forlag : https://www.saxo.com/dk/forfatter/henrik-csizmadia_6175994

Du kan også henvende dig til kristne, der praktisere uddrivelse, hvis du er i tvivl om, hvordan man gør.

Jeg vil anbefale, at man altid skal være mindst to om at uddrive dæmoner.

I Markus 6,7-13, sendte Jesus de 12 ud to og to og gav dem magt over urene ånder.

I Lukas 10,1 sendte han ligeledes de 72 ud to og to. De kom glade tilbage og berettede, at selv dæmoner adlød dem.

Hvorfor sendte han dem ud to og to. Tja, det ved man ikke med sikkerhed, men Han måtte da have haft en mening med det. Mit gæt er, at det er pga. af sikkerhed både over for mennesker og dæmoner.

Jeg har selv som ny kristen (i 1995) været ude alene hos en og drive dæmoner ud. Det var noget, der tog lang tid, og da jeg kom hjem, var jeg total smadret og forvirret. Jeg måtte gå ind for Gud i bøn og lovprisning, før end min balance var genoprettet. Siden den gang har jeg så vidt muligt altid været sammen med mindst en mere ved både uddrivelse i personer og ved rensning af hjem for onde ånder.

Hvem tror så på, at dæmoner og onde ånder eksisterer?

Det er der mange, der gør i den okkulte verden og blandt satanister. Mange af dem ved godt, at de er besatte eller under indflydelse af onde ånder. Og det er især blandt dem, vi har en stor opgave med at befri dem. Der bruger man en fremgangsmåde. Mange religioner har også dette element med.

Så er der dem, der ikke tror på det, men alligevel er enten besat eller under indflydelse af dæmoner. Der bruger man en anden fremgangsmåde.

Selv i den katolske kirke tror man på det, men der er det kun udvalgte præster, der er godkendt til det af Vatikanet, der må foretage uddrivelse. De kalder det for excorsisme.

I de Folkekirker og frikirker, der anerkender det, der må alle foretage uddrivelse, fordi vi tror på, at Jesus har givet ALLE overgivne åndsfulde kristne autoritet over Satan og hans dæmoner / onde ånder.

I Markus 16,16-20, Lovede Jesus: 16 "*Den, der tror og bliver døbt, skal frelses.*" 17 "*og disse tegn skal følge dem der tror: I mit navn skal de uddrive dæmoner.....*" 20 "*Men de drog ud.....og Herren virkede med og stadfæstede ordet ved de tegn, der fulgte med.*"

Der står klart og tydeligt "Den, der tror og bliver døbt." Så må det da også gælde for dig, hvis du tror og er døbt.

Konklusion: Hvis man er en bibeltro kristen og anerkender, "at Bibelen i sin helhed er det inspirerede Gudsord, og den eneste ufejlbarlig rettesnor for tro og liv," så er man nød til at tro på det, og når man så tror på det, så kan man også gøre noget ved det. --- Befri fanger --- Befri din by --- Befri dit land !

Du kan læse mere her: <http://evangeliser.nu/SGodeRaad.shtml> ,

bl.a. om, hvordan man befrier og beder for sin by – punkt 2.

og om, hvordan man beskytter sig under Jesus blod – punkt 7.

Satan eksistere virkelig (Karen Blixen og flere berømte sangeres djævletilbedelse) – Punkt 9a

og om at prøve / teste ånderne – punkt 10.

og om at tage Guds fulde rustning på – punkt 14.

Tilføjet 15.02. 2016

Kommentar af Joshua Denmark

Hans facebookside med denne kommentar [KLIK HER](#)

Der kan du også læse, hvad andre har svaret ham.

Religiøse dæmoner får dig til at agere og tale på en bestemt måde. Ikke fordi du synes det er det rigtige at gøre, men fordi du er bange for at træde udenfor. Også selvom du egentlig godt ved, at du måske er kaldet til at træde ud. En kristen, religiøs kultur binder mennesker til at have nogen ganske bestemte meninger, og sige nogen bestemte ting.

Det er ikke engang sikkert, at det er i overensstemmelse med sandheden.

Det er ligesom farisæerne, der overholdt overleveringerne. Som Jesus havde travlt med at punktere.

Der vil altid være behov for, at kristne overalt tør træde ud og gøre en forskel, også selvom det koster popularitet i de fine, kristne kredse.

Det giver nok ikke så mange point på den religiøse tavle - men måske bliver mennesker udenfor de religiøse sammenslutninger mødt af Gud.

Tilføjet 15.02. 2016

Kommentar af Mikael Holmgaard

Hans facebookside med denne kommentar [KLIK HER](#) . Der kan du også læse, hvad andre har svaret ham, samt se en video på engelsk, der vist nok omhandler falsk lære, der er inspireret af dæmoner. Er ikke helt sikker; har ikke haft til til at se den, men det er den, der har udløst advarslerne.

Bibelen taler meget om forførelse i den sidste tid ,men alligevel er det som om mange kristne sluger alt, uden at bedømme og teste ånderne om de er fra gud som vi skal ifølge bibelen. At bedømme er ikke det samme som at dømme. Hvis nogle forkynder et andet evangelium forbandet skal han være Gal 1-7

Man kan finde ud af det at ved at teste ånderne og ved at finde ud af, om det der bliver forkyndt svarer til hvad apostlene forkyndte som omvendelse fra synd og få afguderne væk.

Vi lever i den sidste tid inden jesus kommer, og mange kristne bliver forført i denne tid. Folk vil ha de lærer der kilder deres ører. Her er også nogle skriftsteder som har med forførelse at gøre.

Læs galaterne 2, 2 peter 1, johannesbrev. Judas brev og 2 kor 2 11-14, fil 3,6 og 2 peter 3,5 hvis guds folk vil vende om fra deres onde veje vil gud helbrede vores land 2 krønike 7-14 og jereamias 23-24

Tilføjet 15.02. 2016

Vidnesbyrd af Birgitte Nielsen, som har været inde i det okkulte.[KLIK HER](#) (Artikel i Udfordringen)

Tilføjet 15.02. 2016

Efterlysning

Jeg leder efter en bog, der handler om, hvor galt, det kan gå, når man leger med det okkulte og henter healingkraft det forkerte sted.

Hvis nogen ligger inde med den, er jeg interesseret i at få den. Jeg har selv haft den, men forærede den til en, der sad i et menighedsråd i folkekirken. Hun var også interesseret i og legede alligevel med det okkulte. Den hedder ledestjernen og handler om ex-healeren Lise Sørensen og skrevet af Dorthe Steiper i 1997.

Den er udsolgt hos flere, der har handlet med den.

Den er særdeles velegnet at give til folk, der er involveret i det okkulte, når man møder dem under evangelisation.



Kontakt mig, hvis du vil af med den eller låne mig den.

Email: boerge@evangeliser.nu

Tilføjet 15.02. 2016

Webmasters vidnesbyrd ang. møde med satanister.

Min hustru og jeg elsker at danse, så vi tog en gang imellem til dansestedet Parnas i Skindergade i København (det er ikke længere et dansested). Der kom vi til at sidde sammen med et yngre ægtepar. Vi snakkede løst og fast; også om før i tiden, da vi havde det frie halvfjerdsår, med hvad det indebar af bl.a. sexuel frisind. De foreslog så, om vi ikke skulle gå i seng sammen og alle elske. Vi sagde så, at vi er blevet kristne og derfor ikke mere gør den slags ting. De sagde så, at de er satanister og tilhører og tilbeder Satan. Vi begyndte så at vidne for dem om vores omvendelse og livet med Jesus. Damen blev rasende og aggressiv og råbte op. Vi blev lidt bange, men begyndte så at bede højt i tunger mens vi rakte hænderne frem mod dem, uden at ænse alle andre i rummet. Så blev hun forvirret og tog sig til hovedet, mens hun sagde, at vi skulle holde op, for det var ikke til at holde ud. Vi bad videre i tunger, og hun blev mere og mere forvirret; Så gal og forvirret, at hun til sidst løb ud af restauranten. Manden var helt rolig, så vi tænkte, at det nok kun er hende, der er rigtig satanist og besat. Manden undskyldte på kærestens vegne, og vi kunne snakke fornuftig med ham, indtil vi valgte at tage hjem. Hun kom ikke tilbage.

Vi mødte dem en del år senere i Nyhavn, hvor de igen kom med deres forslag, men uden at genkende os.

Vi takkede høflig nej tak og gik videre. Vi har ikke set dem siden.

Fortsættelse følger, hvis jeg kommer i tanke om mere, eller hvis du har nogle input, der kan bruges..

Webmaster Børge Laustsen

Email: boerge@evangeliser.nu