



Hvem er vi kaldet til at evangelisere for?

Først og fremmest alle, men nogle har særlige evner til at evangelisere over for en bestemt befolkningsgruppe. Det kan beskrives med nogle få eksempler som Lauren Leahy oplevede på en bibelskole.



Mens jeg gik på Bibelskole, var vi engang på en tur til Ålborg, hvor vi overnattede i en kirke (og tilbragte lidt af vores tid der.) En formiddag kom pastoren for kirken, mens vi bad for dagen, og han sagde, at han havde et ord til nogle af os fra Gud. Han satte en stol ind midt i lokalet og bad derefter dem, der var kaldet til evangelist, om at sætte sig der på skift. Han vidste ikke, hvem der var kaldet som evangelist.

1: Der var en af evangelisterne, der satte sig der, og straks kom der et ord fra Gud over hende. Pastoren sagde til hende, at hun havde et specielt kald til at vidne for "direktørernes fruer" Han kendte ingen af os i forvejen, men det sjove var, at hun hver morgen kom ind med et tog fra Nordsjælland og passerede lige igennem nogle af de fineste områder nord for hovedstaden. Hun havde næsten dagligt siddet i pauserne og fortalt os om de fine fruer, som havde fortalt hende, hvor deres mænd var direktører, og som hun så havde vidnet for på vejen til stationen, hvor hun stod af. Hun havde også tit til os siddet og snakket om, om hun mon gik for meget op i sit udseende, og hun havde haft det lidt dårligt med, at hun brugte så meget tid og penge på at gøre sig fin hver morgen og spekulerede på, om det var forkert af hende. Men pludselig forstod hun hvorfor, hun havde denne trang til at gøre sig fin, for netop fordi hun gjorde dette, havde disse fine fruer antaget hende som en af deres egne, og derfor havde de lyttet til hende. Hun mødte dem jo bare i toget på vej til Bibelskole, men for hende var det "at gå ud". Det var det, Gud havde kaldet hende til.

2: Dernæst kom der en anden og satte sig i stolen. Til ham sagde pastoren, at han havde et kald til at gå på cafeer og sidde der og vidne for folk, Han havde tit fortalt os, at han havde været på cafe, eller at han ville lægge vejen forbi en cafe, efter skole, så det var heller ikke noget fremmed for ham at komme sådanne steder.

3: Til en tredje evangelist sagde pastoren, at han havde et specielt kald til at vinde en gruppe af mennesker for Jesus, der "kun kunne vindes gennem kunst", og han malede også allerede billeder og havde nogle gange solgt et maleri for at klare dagen og vejen, mens han var på Bibelskolen, så han var også allerede i gang med sit kald.

4: Til mig sagde han, at jeg havde et kald til at gå ud til "de mennesker, som ingen andre ville have noget med at gøre", Det var noget jeg allerede gjorde på dette tidspunkt. Så han ramte plet ved os alle, og vi vidste hver især, at det var Gud, der havde talt til ham. Han gav os også yderligere vejledning i vores kald.

Så det at "Gå ud" er således ikke altid kun at stå på et gadehjørne og forkynde evangeliet. Det er selvfølgelig også vigtig for dem, der har det kald. Det ene udelukker ikke det andet. Det budskab, som vi fik her, satte os fri til at være den, som Gud havde kaldet os til, og jo, det vi allerede gik og gjorde, var rigtigt nok.

Note af webmaster for www.evangeliser.nu og www.fullgospel.dk Børge Laustsen :

Eller som det står i FGB's vision:

Vi ser en vældig, global bevægelse af mænd, som fortæller hvad de har oplevet med Gud til andre mænd som dem selv - mænd, som måske ikke ville interessere sig for, hvad en prædikant siger, men som vil lytte til en blikkenslager, en tandlæge eller en sælger, fordi de selv er blikkenslager, tandlæge eller sælger.

Eller som de kristne motorcykelklubber gør – De har en speciel "Bikerbibel", hvor der også er flere vidnesbyrd i, som de deler ud blandt andre motorcyklister og klubber, her i blandt også til rocker.

Apropos det at vidne om, hvad Gud har gjort for en selv.

Du kan få dit eget vidnesbyrd som traktat. Se hvordan **[KLIK HER](#)**