

## Lær af dine egne og andres fejl.

Af Allen Atzbi fra "Living Waters"

Oversat fra engelsk af Børge Laustsen 13. juli 2019 (+ tilføjelser af red:)

Vi begår alle fejl, men man kan lære af dem, men vi kan også ta' ved lære af andres fejl, så vi selv undgår at begå nogle af fejlene.

Allen Atzibi skriver, at han under gadeevangelisering (men også i livet generelt) har slået sig selv over fingrene mange flere gange, end han kan tælle.

Livet er fuld af faldgrupper, og når man evangeliserer, er der endnu flere.

Allen beskriver herunder nogle af de fejl, han selv har begået og lært af gennem årene, og som har hjulpet ham til at blive en bedre sjælevinder, når han går ud sammen med en gruppe for at dele evangeliet.

Han håber, at andre finder dem brugbare og derved selv undgår at lave disse fejl.

Vær ikke mere end tre i en gruppe, når I nærmer jer nogen, for ellers kan I virke skræmmende.

Lad alle i gruppen komme til på skift / blive tildelt en bestemt rolle, hvis de ønsker det.

Hvis der er nye i gruppen, kan det være en fordel, at én starter samtalen, en anden gennemgår loven?, og den sidste deler evangeliet.

**Tilføjelse af red.:** Tal ikke i munden på hinanden. Afbryd ikke den i gruppen, der taler, men vent til han/hun er færdig.

PS: Det med loven forstår jeg ikke helt, hvad Allen mener med.

Gå for så vidt muligt ikke alene ud, men vær mindst to. Jesus sendte også først de 12 og så de 100 ud to og to.

Er i en større gruppe, så lad en erfaren og en evt. nybegynder gå sammen.

Giv dem altid en traktat – Helst en, hvor der er nogle kontaktinformationer, hvor de kan henvende sig, hvis de har yderlige spørgsmål eller behov. (Ændret af red.)

**Tilføjelse af red.:** Som noget nyt her i juli 2019 er der oprettet en fælleskirkelig hjemmeside, hvor de kan finde yderlig hjælp og links – [www.gadekirker.dk](http://www.gadekirker.dk)

Brug ikke solbriller eller tyg tyggegummi, mens I taler med folk

Klump jer ikke sammen – Det kan virke forvirrende på folk.

Brug ikke et indforstået "kristensprog" osv.

Udvis ægte omsorg for personen – Bevar øjenkontakten, lyt, smil.

Tilføjelse af red.: Er du mand, der står over for en muslimsk kvinde, så brug ikke øjenkontakt, for det må mange muslimske kvinder ikke bruge over for en mand, ej heller håndtryk. Hvis muligt, så lad en kvinde i gruppen klare det.

PS: Mange moderate muslimske kvinder bruger det dog alligevel – Føl dig frem her.

Stjæl ikke medlemmer fra andre kristne kirker. Gå ikke på autopilot og prøv at "sælge" din egen kirke; For hvis de allerede er i en god kirke, skal du ikke forsøge at trække dem ud af den.

Vær nøje opmærksom på, hvad de forskellige personer siger – både dine gruppekammerater og den/dem, I henvender jer til.

Tag ikke en afvisning personligt, for Jesus sagde: ”Den, der afviser jer, afviser mig, og den, der afviser mig, afviser Ham, som har sendt mig” (Lukas 10:16).

Vær du bare forvisset om, at det, de afviser, er evangeliet og ikke den måde, du præsenterer det på. Deres afvisning kan være både hård og uvenlig.

Vær på udkig efter folk, der står stille eller hænger ud, for folk på farten er ofte svære at få involveret i en samtale.

**Tilføjelse af red.:** Det sidste tager jeg dog med et lille gran salt, for jeg har tit standset folk på farten og fået dem til at lytte – Dog ikke altid, men alligevel stopper det mig ikke i at prøve at stoppe dem.

Når folk stiller dig et spørgsmål, så afbryd dem ikke ved at begynde at besvare det, før de er helt færdig med deres spørgsmål.

Hvis muligt, så lad mænd vidne for mænd og kvinder vidne for kvinder. Dette er dog ikke en direkte regel men ofte en udmærket praktisk, for når to af modsat køn står over for hinanden, kan der opstå en vis uhensigtsmæssig tiltrækning, og det kan nogle gange blive distraherende. (Måske ikke for dig, men for dem)

Blandede grupper af begge køn er generelt set ikke et problem, men to piger, der nærmer sig to drenge, kan medføre en forkert opfattelse af hensigten.

**Tilføjelse af red.:** Dette problem kan minimeres ved, at alle i gruppen bære de ens gule veste påtrykt ”Gadekirke” eller lignende.

Disse veste kan bestilles hos ”Gadekirke Aarhus” v/Karin Kühl til ca. pris kr. 100.- pr. stk. – Prisen er pr. juli 2019

Email [gadekirke@ckirken.dk](mailto:gadekirke@ckirken.dk);

Stå ikke og sludre med en ven lige ved siden af en, der forsøger at vidne.

Vær fokuseret og distrahere ikke den, der står og vidner – Bed, lyt og lær.

Tænk først og fremmest på din/jeres sikkerhed. Kun vidne på sikre offentlige steder.

Afvis tanken: ”Hej, det ville være sejt at vidne for en narkohandler i en mørk gyde”.

Selv narkohandlere kan befinde sig på veloplyste steder i mængden sammen med alle de andre fortabte sjæle.

Klæd dig ikke usømmeligt – Opmærksomheden skal være rettet mod Jesus Kristus –

Ikke mod dig selv.

**Tilføjelse af red.:** Eller være prangende påklædt. – Og vær altid velsoigneret og ædru.

Sørg for at samle affald op inden for og lidt fra dit område – Især også det materiale du selv uddeler, og som folk smider.

Dette gælder også især i indkøbscentre, for hvis centervagterne ser alle dine materialer ligge og flyde over hele centret, kan du herefter få total forbud mod at vise dig i det center igen.

**Tilføjelse af red.:** Husk altid at indhente tilladelse i de respektive centre,

jernbanestationer, ja, selv på gaden, hvis du står fast et bestemt sted eller bære de førmtalte veste, På gader og torve skal der indhentes tilladelse fra kommunen. Se mere om det på [www.evangeliser.nu](http://www.evangeliser.nu) under ”Gode råd” punkt 3.

Allen har her fremhævet følgende med tyk skrift.

**Brug mintpastiller (el.lign.). Det er ubehageligt for folk, når de hører Livets Ord, hvis det kommer ud af en mund med dårlig ånde.**

Afvis ikke myndighedspersoner og deres autoritet, uanset om det er centervagter, tog -og stationspersonale eller politifolk – Hvis de beder dig om at forlade stedet, så svar med respekt, ydmyghed og høflighed.

Husk på Ordsprogenes Bog 15;1: ”Et mildt svar dulmer vrede. Et sårende ord vækker harme”

Brug tid på derhjemme i at øve dig i at huske dine budskaber samt at prøve at praktisere det at vidne.

Glem ikke disse ord – Lad dem synke dybt ind i dit hjerte (2. Thimotheus 2,23-26)

*Hold dig fra de tåbelige og hidsige diskussioner; du ved, at de kun fører til stridigheder, og en Herrens tjener skal ikke strides med nogen. Han skal være venlig mod alle, være en god lærer og finde sig i ondt. Han skal med mildhed irettesætte dem, der siger imod, om dog Gud vil få dem til at omvende sig, så de kommer til erkendelse af sandheden*

Bliv ikke modløs – Én planter et frø, en anden vander det, men det er Gud, der giver vækst. Du har gjort din del, og du kan være sikker på, at Gud vil gøre Hans del, når Helligånden stopper med at tale til dig, så gør ikke mere selv.

Lær at være ”blind”, når du vidner, og glæd dig ikke over folks udtryk og attitude, men glæd dig over, at evangeliet er blevet trofast prædikeret.

Hvis nogen er på vej til at blive frelst, så er det fordi Faderen drager dem.

**Tilføjelse af red.:** Som jeg forstår det – Når du har talt det, Helligånden har vejledt dig til at sige, så prøv ikke på at pynte på det med dine egne tankers forestillinger om både det, du har sagt ved Helligånden, samt folks reaktioner.

*Vurder det selv ud fra den engelske tekst herunder*

*Don't get discouraged. One plants, another waters, but God gives the increase. You've done your part, and you can be confident God will do His—when you stop speaking the Holy Spirit doesn't. Learn to go “blind” when you witness, not taking joy in the person's outward expression, but in that the gospel was faithfully preached. If anyone is to be saved it'll be because the Father draws them.*

Har du nogle egne erfaringer ang. at lave fejl, og som ikke er med her.

Det kan vi andre måske lære noget af.

Så skriv på email til Børge Laustsen [boerge@evangeliser.nu](mailto:boerge@evangeliser.nu) og de kan komme med her.