

Små og store vidnesbyrd om dagliglivet med Jesus og Helligånden som vejleder og hjælper – også hjælp af engle

Vi "overholder" ikke Jesus bud, men vi "holder" hans bud, fordi han har skrevet dem på vores hjerter. Vi lever ikke EFTER hans bud, men lever livet i hans bud, ikke fordi vi er tvunget til det, men vi gør det, fordi vi elsker Jesus – Vi kan selvfølgelig "overhøre" Guds vejledning, og lade vær med at følge det, Vi har stadig vores frie vilje., og selvfølgelig kan vi komme til at tage fejl og gøre det forkerte, men så kan vi bede om tilgivelse – Vi elsker Jesus, fordi Han elskede os først og frelste os og sendte Talsmanden 7 Helligånden som vores vejleder og engle som hjælpere

Dog skal vi tage Johannes advarsel i 1. Joh. 4:1-4 " Mine kære, tro ikke enhver ånd, men prøv, om ånderne er af Gud, for der er gået mange falske profeter ud i verden. Derpå kan I kende Guds ånd: enhver ånd, som bekender, at Jesus er Kristus, kommet i kød, er af Gud; men enhver ånd, som ikke bekender Jesus, er ikke af Gud, og det er Antikrists ånd, som I har hørt skal komme, og den er allerede nu i verden. I er af Gud, kære børn, og I har overvundet dem, for han, som er i jer, er større end han, som er i verden. De er af verden, derfor taler de ud af verden, og verden lytter til dem. Vi er af Gud, og den, der kender Gud, lytter til os, men den, der ikke er af Gud, lytter ikke til os. Derpå kender vi sandhedens ånd og vildfarelsens ånd."

--Jeg (Børge) bruger tit denne formulering, for at undersøge, om det jeg hører / tænker kommer fra Gud.

"Hvis dette er fra Gud, så i Jesus navn gentag det – Er det ikke fra Gud, så i Jesus navn – Ti stille og forsvind".

Bliver det gentaget flere gange med Jesus navn hver gang – så er den god nok, men bliver der helt stille, så glemmer jeg det.

Bliver løbende opdateret med nye, som kommer øverst

Samlet fra både Facebook, skriftligt og mundtligt – Navne med blå er links til deres Facebookside og andre links

Dette her er også på hjemmesiden www.evangeliser.nu under Dagliglivet med Jesus

Denne indledning er ikke helt på plads endnu, men er under udarbejdelse

[Oluf Borre](#)mark (Tilføjet 27.12.2019) - Engle

Hver morgen plejer Oluf at bede for en række personer – forskellige alt efter hvem han har mødt osv.

En morgen var han temmelig træt og orkede ikke at bede for nogen.

Inde i stuen så han flere personer gå ligesom hvileløse rundt. Han spurgte forbavset. "Hvem er I, og hvad laver I her?"

De svarede: "Vi er engle, og vi venter bare på, at du sender os ud. Det plejer du da at gøre hver morgen."

Så fik Oluf travlt med at bede for dem, han skulle bede for.

[Børge Laustsen – Englehjælp](#) (Tilføjet 27.12.2019)

Taget fra Børge og hans hustrus vidnesbyrd

Gerda beretter: "Ud over englene på vores bryllupsnat i 1975 har jeg siden haft disse oplevelser:

"I starten af 2000 tallet gik min mand og jeg en sen fredag aften på Strøget i København, hvor det vrimlede med mange festglade mennesker. Der gik to letpåkledte unge piger, som blev chikaneret groft af en flok unge mænd af udenlandsk herkomst. Mens vi alle gik op af Strøget, sagde min mand, at vi skulle tilkalde politiet, "Nej" sagde jeg, "Vi har jo Jesus", og så begyndte vi at bede både på dansk og i tunger og i Jesus navn. Processionen fortsatte op ad gaden, men ingen af de mange mennesker, der var der, turde gribe ind. Og vi bad og bad. Så stoppede processionen, og mange stod bare og så på. Nogle forsøgte at pippe, at nogen skulle gøre noget. Vi løftede vores hænder og bad højt endnu mere. Nogle udtrykte undrende "Der står nogle kristne". Pludselig så jeg nogle kæmpe store lysende gyldne krigsengle med sværd og vinger. De var mindst tre meter høje. De unge mænd blev forvirrede, vendte om og gik bort, mens de kom med nogle få grove bemærkninger henkastet over skulderen. Det var en meget bevægende og rystende oplevelse, så vi trængte ligesom til at få ro på, så vi gik ned på en restaurant for at få en øl. Der mødte vi en ung jødisk mand, som vi snakkede med og vidnede overfor og talte om Gud og Jesus og gav ham en traktat. Han var meget taknemmelig og var meget (jødisk) troende.

Imens så jeg i indgangsdøren en engel i "normal" størrelse, der ligesom ville se, om vi nu var ok.

Vi har ikke siden mødt den unge mand, men håber, at han har omvendt sig til Jesus." Børge har aldrig set engle.

[Børge Laustsen – Hvordan tungetale også kan bruges](#) (Tilføjet 27.12.2019)

Taget fra Børge og hans hustrus vidnesbyrd

Der står i bibelen, at den der tror og bliver døbt vil få Helligånden som gave. Dette resulterer bl.a. i, at man kan tale i nye tunger. (tungetale). (*Ap.G. 2,4 – 2,38 – 19,6*) (*1. Kor. 12,10 – 12,28-30*). Det kan vi også, og her er et lille eksempel på, hvad det også kan bruges til.

Børge beretter: ”Vi elsker som nævnt at danse, så vi tog en gang imellem til dansestedet Parnas i Skindergade i København (det er ikke længere et dansested). Der kom vi til at sidde sammen med et yngre par. Vi snakkede løst og fast også om før i tiden, da vi havde det frie halvferdseliv, med hvad det indebar af bl.a. seksuel frisind. De foreslog så, om vi ikke skulle gå i seng sammen og alle elske. Vi sagde så, at vi er blevet kristne og derfor ikke mere gør den slags ting. De sagde så, at de er satanister og tilhører og tilbeder Satan. Vi begyndte så at vidne for dem om vores omvendelse og livet med Jesus. Damen blev rasende og aggressiv og råbte op. Vi blev lidt bange, men begyndte så at bede højt i tunger mens vi rakte hænderne frem mod dem, uden at ænse alle andre i rummet. Så blev hun forvirret og tog sig til hovedet mens hun sagde, at vi skulle holde op, for det var ikke til at holde ud. Vi bad videre i tunger, og hun blev mere og mere forvirret; Så gal og forvirret, at hun til sidst løb ud af restauranten. Manden var helt rolig, så vi tænkte, at det nok kun er hende, der er rigtig satanist og besat. Manden undskyldte på kærestens vegne, og vi kunne snakke fornuftig med ham, indtil vi valgte at tage hjem. Hun kom ikke tilbage.

Videre i vidnesbyrdet om at blive sendt ud:

Lige siden har Gud sendt dem ud på steder, hvor andre kristne ikke vil komme. Et eksempel:

De sad og bad Gud om, hvad de skulle gøre, Han sagde til Gerda: ”Tag ind på Axelborg Bodega i København. Der vil der sidde en kvinde på barstol nr. 2 fra døren”. Da de kom derind, var den omtalte kvinde der ikke. De satte sig i baren og bestilte en øl, lidt skuffede. Et stykke tid efter kom der en kvinde og satte sig på stol nr. 2. De kom i snak, og kvinden fortalte om sine problemer. De sagde, at de er kristne, og at Gud havde sendt dem herind netop for at møde og hjælpe hende. Hun blev helt paf og udbrød: ”Jeg er jøde, og jeg har bedt og råbt til Gud, om Han vil sende mig nogen, der kunne hjælpe mig”. ”Ja”, sagde Gerda, ”Det er os Han har sendt”. De fortalte, hvordan Gud havde sendt dem, og de fik lov til at bede for hende, og hun gik glad og opløftet derfra.

Således advarede

[Kristian Jorgensen](#) *til "omvend jer: Guds rige er nær" Mat 4:17*



10. december kl. 20.18 ·

Hvad har du i dit hoved igennem dagen ?

Når du ser en let påklædt kvinde, starter der da urene tanker, som du fantaserer videre på? Hvis ja, da er du en kristen som ikke kan flytte bjerge i Jesu navn, men en kristen som dæmoner griner af.

Således svarede

[Søs Hougaard Simonsen](#) Altid give løsningen, så vi kan opbygge hinanden  

Jeg siger højt: "Jeg står imod, i Jesu Kristi navn!" - og hvis jeg mener det og er fast besluttet, så forsvinder enhver urenhed som dug for solen, og jeg kan prise Gud for hans godhed  

(Det gælder ifht. alle slags synd/ting vi tiltrækkes af, ikke kun begær eller urene tanker)

[Allan Hulstrøm](#) (Tilføjet 07.12 2019) - Oplæring

Helligånden har gennem årene vist mig, hvilke film, litteratur og hvilken musik, jeg IKKE skal se, læse eller høre, samt hvilke forkerte ånder, der står bag det.

Trin for trin fik jeg smidt disse ting ud af mit hjem, og i dag har jeg kun kristne film og musik i mit hjem.

Jeg kan dog godt se verdslige film, men kun anstændige film, som f.eks. ikke indeholder utugt, hor, *hævn, vold, løgn, afguder* osv, som i dag florerer som om, det er en ganske normal og accepteret ting, men som Gud betragter som synd og skadeligt for os kristne at beskæftige os med, så vidt vi kan undgå det.

Der ud over kan jeg godt se og læse om natur, historie, astronomi og stjerner og planeter samt arkæologi og bibelhistorie

Kristian Jorgensen Behandling af hittegods

For nogle aar siden , hjalp jeg en med at fylde en lastbil med flis, pludselig kom der en fin graveskovl til syne nede i stakken , den snuppede jeg og tog ind i førerhuset , med den undskyldning , at hvis jeg ikke samlede den op , saa ville den komme paa forbrændingen , Guds ånd , blev bedrøvet , det kendte jeg , saa nogle dage efter kørte jeg derhen , og stillede skovlen op af maskinhuset, da havde jeg fred igen , HALLELUJA tak at Guds aand taler til os

David Bo Højberg Kristian Jorgensen Lige netop sådan oplever jeg også Guds opdragelse. Helligånden bedrøves i os, og vi mærker dette som dårlig samvittighed. Men så må vi bare omvende os og takke Gud fordi han opdrager på os. Det er så stort

Liselotte Victoria Binau Mangel på plads i fryseren

Jeg læser i Biblen og taler med JESUS hver dag. Bruger GUDs løfter og holder HAM fast på dem. Feks takker jeg GUD for at HAN ikke svigter mig og ikke lader mig i stikken, eller hvis jeg ikke kan få plads til varer i min fryser siger jeg til JESUS " hjælp mig lige med at få plads til dette" og så gør HAN det. Og det uanset hvor proppet den er. Eller hvis der er noget jeg ikke kan finde, så spørger jeg hvor det er og GUD viser mig det. Jo mere du bruger det jo hurtigere får du svar.

Børge Laustsen – Ikke slå ihjel

Hvordan ”holder” vi f.eks. 5. Bud i de ti bud "Du må ikke slå ihjel".

Farten på landevejen slår ihjel. - overholder du fartbegrænsningerne fordi du er bange for straffen - en bøde, miste kørekortet eller dømt til Helvedet?

Eller holder du fartbegrænsningerne fordi Jesus har skrevet på dit hjerte det 5. bud "Du må ikke slå ihjel", hvorved du helt naturligt overholder fartbegrænsningen???? – Det gør jeg også ud fra Jesus bud ”Elsk din næste” – Helt naturligt.

Det kan dog ske, at jeg uforvaret kommer til at køre for stærkt, men ikke bevidst.

En tilkendegivelse fra en, der er enig.

Kirsten Iskov netop. Børge. Alle Jesus kærlighedsbud, som er skrevet på vores hjerter gør, at vi i kærlighed til medmennesket naturligt overholder fartbegrænsningerne for ikke at udsætte dem for farer - i kærlighed til dem.

Børge Laustsen – Om ikke at lyve

For et stykke tid siden spulede jeg min båd. Jeg brugte broens vandslange, som har automatisk oprulning. Da jeg var færdig, slap jeg den bare i ren dovenskab, hvilket resulterede i at den drønedede af sted og studsede bankede ind i stativet og gik i stykker.

Da havnefogeden kom forbi, tænkte jeg at sige til ham; "Jeg kom til at give slip på slangen, så den gik i stykker". Straks kom det op i mig: "Nej, det er jo løgn, for jeg kom jo ikke "bare til", jeg gjorde det jo med vilje".

Jeg spurgte Gud om, hvad jeg så skulle sige, så det ikke blev til en løgneundskyldning.

Straks sagde Gud: "Nøjes med at sige: "Undskyld, men der er sket et uheld. Jeg gav slip på slangen, så den gik i stykker", og det var jo sandheden, og havnefogeden havde jo ikke brug for at høre alle mine dårlige undskyldninger om, hvorfor jeg gav slip. Jeg gik straks hen til havnefogeden og sagde det, som Gud havde anbefalet. Det godtog havnefogeden med et smil og en sjov bemærkning.

Annelise Kristiansen· Vaskemaskinehjælp

Min vaskemaskine begyndte at lække med vand, men jeg havde ikke råd til en ny vaskemaskine, så jeg bad Jesus om, at den må blive tæt og holde længe nok, til at jeg kunne spare sammen til en ny.

Næste gang jeg vaskede og fremefter var den tæt lige indtil, jeg havde fået sparet sammen til en ny vaskemaskine. Ja, jeg fik en ny maskine – Tak Jesus for at den gamle holdte så længe.

Aage Hellemose

Aage har oplevet mange mirakler og undere især i sin tid i Amerika.

En dag, han kørte i sin bil, begyndte bilen at køre selv – Der var noget, der havde taget kontrollen over bilen. Han forsøgte at dreje bilen i den retning, han skulle, men bilen kørte ligeud. Når han ville ligeud, drejede bilen til højre eller venstre. Til sidst opgav han og slap rattet og pedalerne, og bilen fortsatte sådan ca. 40 kilometer. Så standsede den foran en kirke, og Aage forsøgte at starte bilen igen, men det ville den ikke. Så tænkte han, at han hellere måtte gå ind i kirken, for det var nok meningen. Inde i kirken sad der en trist og bedende kvinde, som han satte sig ved siden af. Kvinden fortalte, at hun havde bedt Gud om hjælp, for hendes søn lå på operationsbordet og blev skåret op ned langs hele brystet. Aage bad for sønnen og gik igen, og nu startede bilen og opførte sig, som biler skal.

Senere fik han at vide, at kvindens søn overlevede operationen, og flere måneder efter var det umuligt at se spor efter operationsarret.

Hør ham tale bl.a. om flere mirakler og undere, bl.a. hvordan han uden penge på lommen spiste gratis på de fineste restauranter. Hør dem på videoen fra et Full Gospel Business mød i Ishøj. Videoen kan ses på Oluf Borremarks Facebook side – Klik på linket

https://www.facebook.com/oluf.borreremark/videos/vb.1439347198/10221647428961899/?type=2&video_source=user_video_tab