

## Et profetisk syn, som en ældre kvinde fra Valdres i Norge fik i 1968.

Synet blev hørt og nedskrevet af den norske evangelist Emanuel Minos

Kommentarer med blå er af Emanuel Minos (EM) i 2001

Kommentarer med rødt er af Børge Laustsen (BL) i Oktober 2015

Opdaterede kommentarer juli 2019

[www.evangeliser.nu](http://www.evangeliser.nu)

Fra 1957 – 63 studerede jeg ved universitetet i Oxford. Efter hjemkomsten fik jeg flere indbydelser fra Den norske Kirke. I 1968 var min hustru, Aase, og jeg på en serie møder i Valdres. Efter gudstjenesten en søndag i Etnedal Kirke kom en ældre kvinde hen til mig. Hun sagde, hun var 90 år gammel og var kommet til mødet med taxa. Hvor hun kom fra, ved jeg ikke, men hun fortalte, at hun var fra Valdres. Hun ville tale om et syn, hun havde haft om fremtiden.

Den gamle kvinde fortalte, og jeg skrev synet ned. Da jeg kom hjem og læste igennem, hvad hun havde sagt, studsede jeg. Det var alt sammen så utroligt og uvirkeligt, at jeg først bestemte mig for ikke at offentliggøre det, hvad hun ellers så gerne ville. Jeg lagde det i en skuffe og glemte hændelsen. Men i 1993, mens jeg gennemgik papirer og udklip, jeg havde samlet sammen hen ad vejen, faldt et gammelt ark ud af skuffen. Det var kvinden fra Valdres' syn. Da studsede jeg igen, men på en anden måde. Meget af det, hun havde fortalt, var mærkeligt nok gået i opfyldelse. Jeg bestemte mig for at læse det op ved enkelte møder. Det var i forbindelse med emner om det profetiske ord og Jesu genkomst. Synet har vakt opsigt. Det er blevet gengivet i aviser, blade, tidsskrifter og traktater. Nogle gange ikke helt korrekt. Her gengives det, som det blev skrevet, og det bliver delt ind i fire afsnit.

Det er dog med et vist forbehold, at jeg offentliggør synet. Det gælder ikke mindst i en bog som denne. Men efter flere henvendelser har jeg bestemt mig for at imødekomme anmodningen. Alligevel må vi være klar over, at syner af denne art ikke kan sammenlignes med forudsigelser og åbenbarelses, som står omtalt i den hellige skrift. (5. Mos. 18:22). De bibelske profetier er urokkelige: ”Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig nogensinde forgå.” (Matt. 24:35).

Når det gælder profetiske ord, der ikke er fra Skriften, siger Paulus: ”Lad to eller tre profeter tale, og de andre skal bedømme det” (1. Kor. 14:29). Forudsigelser i tiden må derfor tåle at blive set efter i sømmene og afprøvet. Samtidig beder Paulus os et andet sted om ikke at ringeagte profetisk tale (1. Tess. 5:20).

Ellers bør vi lægge mærke til en væsentlig sandhed: Vi mennesker er meget nysgerrige, når det gælder at se ind i fremtiden. Vi er ofte mere interesserede i at få at vide, hvad der skal ske fremover, end at gøre vores sag op med Gud.

### Synet

#### Den gamle kvinde fortalte:

Det var, som om et kort blev rullet ud foran mig. Jeg så det med mine naturlige øjne. På kortet var alle verdensdele indtegnet. Jeg lagde mærke til Europa, Skandinavien og Norge. Jeg så nogle scener, som gjaldt tiden, før Jesus kommer igen, og tredje verdenskrig bryder ud.

#### 1.

Før Jesus kommer igen, og den tredje verdenskrig bryder ud, vil der være en afspænding. Der bliver en lang fredsperiode mellem stormagterne. Folk vil lægge langsigtede planer. Her i Norge vil der blive nedrustet, og vi vil igen være uforberedte som 9. april 1940. Den tredje verdenskrig begynder på en måde, som ingen havde ventet, og fra helt uventet hold. *(BL) Det kan se ud som om, at det er den krig, terrorbevægelsen Islamisk Stat (IS) har startet. Den foregår jo mange steder i verden lige nu. Dette har også startet en sand folkevandring af flygtninge, der strømmer ind i Europa. Nogle*

kalder denne strøm af flygtninge for "Den snigende islamisering" Altså en skjult krig, for når muslimerne bliver mange nok, vil de overtage og prøve at indføre deres Sharialov. Det er der allerede mange ledende muslimer i Danmark, der har udtalt, og hvor koncentrationen af muslimer er stor, prøver de det allerede. Og nogle muslimer udøver chikane, forfølgelse og dødstrusler bl.a. på Nørrebro i København, i Gjellerupparken i Aarhus og i Wollsmose i Odense). (Se side 5)

## 2.

Der vil komme et frafald uden sidestykke fra sand og ægte kristendom. Der bliver lunkenhed blandt de troende. De vil ikke længere være åbne og modtagelige for ransagende budskaber. Folk vil ikke bryde sig om at høre om synd og nåde, lov og evangelium, bod og bedring. En ny slags forkyndelse overtager talerstolene. Om at søge lykke, fremgang og materiel velstand. En slags lykkeforkyndelse griber om sig. (Det kaldes også "Herligheds-teologien, som kun forkynder det halve evangelium. De mangler totalt det med fortabelsen og Helvedet. Det er meget udbredt i dag. Her i 2019 er der kommet et nyt begreb på dette fænomen "Lykkeevangeliet" DVS, at man kun prædiker alt det gode, Gud har til den enkelte. Man undlader også her den anden halvdel af evangeliet eller drosler det ned til næsten uden betydning "Anger, omvendelse fra sine syndige handlinger, at blive forfulgt og at være villig til at dø for Jesus skyld samt at hvis man ikke angre og omvender sig, så er man dømt til Helvedet – Man prædiker kun det, der kildre i folks ører bare for ikke at "skræmme" dem) Kirkerne, (BL) der virkelig prædiker "Hvad Gud virkelig har sagt",) begynder at stå tomme. Det samme sker med bedehusene. De troende vil ikke efterfølge Jesus på den smalle korsvej. (BL) Og når så folk, der har taget imod Jesus ifølge det, de blev lovet med "Lykkeevangeliet" og disse kirker bliver fyldte, og så opdager "den anden halvdel" af evangeliet, bliver de forskrækket og sure, for "Det er jo ikke det, vi blev lovet". Derved kommer der stor frafald, når forfølgelseserne begynder, og de skal tage stilling til, for at komme i Himlen, om de virkelig er rede til at dø for Jesus skyld.)

Underholdning, kunst og kulturaktiviteter overtager mere og mere pladsen fremfor vækkelse, nød, anger og bodsmøder. (BL) Disse "underholdninger" er især meget udbredt i Folke-kirken med koncerter, kunstudstillinger, foredrag m.m., som vel og mærket ikke altid har emnet "kristendom") Desuden har nogle folkekirkepræster indført noget, de kalder "Krislam", som er en blanding af kristendom og Islam.)

## 3.

Der bliver en moralsk opløsning, som vi ikke tidligere har oplevet. Folk lever som gifte uden at være gift. (EM) Dengang fandtes begrebet samlever ikke). Der bliver stor urenhed før ægteskabet. (BL) Det er meget udbredt og accepteret i dag, at "Alle boller med alle" inden man bliver gift), Og der bliver megen utroskab i ægteskabet. Ja, selv i de kristne ægteskaber gør utroskaben sig gældende, og de opløses. (BL) Ja, skilsmisseprocenten i dag er meget højere end i 1968) Perverse synder begynder at gribe om sig. Og de bliver til og med godtaget i kristne kredse. (BL) Dette har jeg ikke oplevet endnu og dog. I 2012 fik homoseksuelle ret til at gifte sig, og Folkekirken fik (næsten) ordre til også at vie homoseksuelle, men præsterne kunne dog selv bestemme om de ville gøre det. --- Her i 2019 er der dog røster fremme om, AT præsterne skal kunne tvinges til det)

## 4.

Tv kommer til at spille en stor rolle. Der bliver mange tv-stationer. (EM) Dengang havde vi ikke ordet kanaler, så den gamle kvinde brugte ordet stationer, som det blev brugt om radio). TV bliver fyldt med vold. Volden bliver til den tid underholdning for folk. Og den vold, som folk ser på tv, kommer til sidst til at præge større og mindre byer. Der bliver også vist intime samlivsscener. De mest intime forhold, som hører ægteskabet til, vil åbenlyst blive vist på tv. (EM) Dengang, det blev sagt, sagde jeg, at det ikke var tilladt i offentlige udsendelser. Vi havde dengang en paragraf, som ikke tillod opskønne scener. Da sagde hun med hævet røst: "Den vil de være ligeglade med, når tiden er inde") (BL) Ja, obskønne scener, det oplever vi jo alle sammen i dag på TV og film og endda i reklamer i gadebilledet)

Folk fra fattige lande strømmer til de rige lande. De kommer til Europa, til Skandinavien, og også til Norge. Der bliver mange af dem. Og folk begynder at synes dårligt om dem og blive hårde imod dem. (EM) Da hun sagde dette, begyndte hun at græde). De bliver mere og mere behandlet som

jøderne før krigen. Da vil målet for vore synder være fuldt. Krigen bryder ud. Først som en lille konflikt, en ubetydelig konflikt. Men den stopper ikke. Den tager til og breder sig. Til sidst udvikler den sig til en stor krig. *(BL) Se kommentar i afsnit 1*) Ved slutningen af denne store krig vil frygtelige våben blive taget i brug, bl.a. atomvåben. Luft, jord og vand bliver forgiftet og ødelagt. Folk fra de industrialiserede lande, Amerika, Europa, Australien, Japan og andre lignende områder må flygte. De kan ikke længere bo der. De forsøger at komme til de fattigste lande, som har undgået det værste. Men de vil ikke være særligt villige til at tage imod os, på samme måde som vi ikke var særligt villige til at tage imod dem. *(BL) Det har vi endnu "til gode"*)

### **Efterskrift af Emanuel Minos i 2001.**

Gudsfrygt er et værn om landet. Et folk, som frygter Herren, er genstand for velsignelse og beskyttelse (5. Mos. 28:1-14). Forudsætningen er, at der er forkyndere, som uforfalsket står for Guds Ord, og forkynder det, Gud lægger på deres hjerter. *(Se Børge Laustsens efterskrift.)* Her har ikke mindst en ældre generation opgaver i tiden. I vores bevægelse er vi taknemlige over at have brødre som Morgan og Konrad Kornmo, Hans Svartdahl, Tom Erlandsen, Ole B. Jarlvang og David Østby, som uafsladeligt minder vore menigheder om at holde sig til Guds ord. I et citat fra Det Gamle Testamente står der: "Og Israel tjente Herren, så længe Josva levede, og så længe alle de ældste var i live, som overlevede Josva, og som kendte til alle de gerninger, som Herren havde gjort for Israel". (Josva 24:31).

Gud har været god mod Skandinavien, og ikke mindst mod Norge. Vi har en højere levestandard end de fleste. Evangeliets ord bliver stadig forkyndt til frelse og fornyelse. Og det bliver præsenteret på forskellige måder til det norske folk. Vi har to tværkirkelige aviser, som hver dag bringer det

kristne budskab til nationen. "Vort Land" i Oslo og "Dagen" i Bergen. Desuden har vi fået en ugeavis, som hedder "Norge Idag", som formidler vækkelsens vækkerråb til folket. Lad os tage vare på vore privilegier, og lad os bede for fremtiden. Bøn kan forandre verden. Lad os ikke glemme det, der skete med byen Nineve (Jonas 3:10).

### **Efterskrift af Børge Laustsen i 2015**

I et stykke tid havde jeg fulgt forskellige gadeevanglister på Facebook bl.a. "Evangeliseringsgruppen", "Kirken på gaden" i Odense samt flere rundt i om landet, og jeg fik den vision, at der manglede jo et fælles forum, hvor disse evangelister kunne finde hinanden. Desuden manglede der undervisning, hjælpemidler og henvisninger til andre websider, hvor man også kunne finde hjælp. Jeg fremlagde min vision for en lille gruppe i FGBMFI, som mødes hver fjortende dag hjemme hos mig. Min gode ven Oluf Borremark, som har det man i bibelsprog kalder "Bedømmelsens Nåde gave", udbrød straks, "Det siger både ja og amen dybt inde i mig". De andre var enige, så jeg gik gang i november 2014 med at oprette hjemmesiden [www.evangeliser.nu](http://www.evangeliser.nu), og den har lige siden udviklet sig støt og roligt.

I 2019 oprettede vi en ny hjemmeside "Gadekirker i Danmark", som man kan henvise til, til folk man møder og evangeliser for. [www.gadekirker.dk](http://www.gadekirker.dk)

I august 2015 fandt jeg ud af, hvorfor jeg egentlig fik denne vision, da jeg fandt en profeti fra 1973 af David Wilkerson, som bl. andet er kendt for bogen "Korset og springkniven". Han har kun haft 2 syn i sit liv, hvor det første 15 år tidligere førte ham til New Yorks gader, hvor han evangeliserede blandt gadebander, og bandlederen Nick Cruise blev omvendt, som beskrevet i bogen. (Denne bog er nu næsten umulig at finde, men den er sikkert rundt om hos private eller antikvariater). Se resten af profetien: <http://evangeliser.nu/SProfetier.shtml>

Det er nogle utrolige profetier, hvoraf mange af dem allerede er opfyldt, men den del, der bekræftede min vision, var noget jeg godt viste eksisterede i forvejen. Det havde jeg læst om i Hans P. Pedersens bog "2000 år med Helligånden", som kan købes forskellige steder. Brug titlen på Google-søgning. Den er dejlig oplysende og indspirende. Den beskriver en del af vores historie og vores karismatiske kristne baggrund. Kan varmt anbefales.

Her er essensen af den del, der berørte mig.

## **7. En usynlig kirke af sande troende**

*Hør nu godt efter: det næste jeg ser, oprejsningen af en anden superkirke, – en overnaturlig, usynlig kirke. En union af dybt åndelige efterfølgere af Jesus Kristus, bundet sammen af Helligånden og gennem indbyrdes tillid til Kristus og hans ord. Denne overnaturlige kirke af sande troende vil blive en slags undergrundskirke og omfatte katolikker og protestanter af alle afskygninger: unge og gamle, sorte og hvide og mennesker fra alle nationer. Mens den synlige superverdenskirke vinder politisk magt, vil dette usynlige legeme af troende vokse kolossalt i åndelig kraft. Denne kraft vil udspringe af forfølgelse. Forfølgelsesvanviddet, som kommer over denne jord, vil drive disse kristne tættere sammen og tættere til Jesus Kristus. Der vil være mindre opmærksomhed henvendt på kirkesamfundsmæssige bånd og mere koncentration om og læggen vægt på Jesu Kristi komme. Helligånden vil føre mennesker af alle tros- og livsmønstre sammen. Og selvom denne overnaturlige kirke allerede eksisterer rundt omkring i verden, vil den i de dage, der snart kommer, blive næsten usynlig, politisk set. Den vil ikke udtale sig om sociale samfundsspørgsmål, men idet forfølgelserne bliver mere intense, vil dette legeme af sande troende blive næsten radikalt i dets evangelieske bestræbelser. Denne usynlige kirke vil modtage overnaturlig kraft fra Helligånden til at prædike evangeliet i alle fire verdenshjørner.*

DER gik det op for mig, hvad det er, Gud har sat mig til at gøre, nemlig: "At være med til samle denne "Undergrundskirke"/ "Græsrodsbevægelse", som altid i 2000 år har ført den sande kristendom frem gennem tiderne, trods de store kirkers forkvælehed, falsk lære og magtmisbrug. Den vil vokse sig større og stærkere og oprejse en "hær" af sande troende. Jeg takker Gud, fordi jeg er en del af dette – Amen

## **Eksempler på muslimsk chikane i Danmark** af Børge Laustsen i 2015

På Facebook og i nogle medier dukker der tit eksempler op.

En muslimsk tildækket kvinde gik blandt badegæsterne på Amager Strandpark og henvendte sig til piger, der så muslimske ud, og bad dem om at tage tøj på.

På de muslimsk dominerede områder bliver tilsvarende piger råbt ad med ukvemsord og trusler af unge muslimske mænd.

På asylcentre bliver kristne, der ser muslimske ud eller som er konverteret fra islam til kristendom, groft chikaneret og forfulgt.

Samme slags kristne butiksindehavere, bliver truet til at konvertere til islam med trusler om hærværk og dødstrusler.

Bygninger, der er udpeget til at rumme flygtninge, bliver brændt af – men det er nok ikke muslimer der gør det, men alm. danskere, der hader denne massive indvandring af muslimer. Krigen ser ud til at optrappe. Dette er dog ikke nogen god løsning, for Gud har en anden plan.

Han vil med sin ånd drive først de stærke muslimer og så de mellemstærke muslimer ud af Europa. De vil simpelthen ikke kunne holde ud at være her. Andre muslimer, især de svage i troen, får chancen for at konvertere til kristendom, og de får lov til at blive. De muslimske dominerede lande vil derefter forsøge at angribe Europa med alle mulige våben, herunder atomvåben, men Guds ånd vil forhindre det. Ang. selvmordsbombere, så vil deres bomber eksplodere inden de krydser grænsen. Muslimer, der forsøger at trænge ind i Europa, bliver igen drevet tilbage af Guds ånd.

Alt dette kan man læse om i en profeti af Michael Augaard fra 2012 - ”Vækkelse i Europa og muslimernes skæbne.” Den er også på [www.evangeliser.nu](http://www.evangeliser.nu) under profetier. Med lidt god vilje kan man kalde denne profeti en forlængelse af profetierne af damen i Norge og David Wilkerson. Denne profeti har dog en ændring i, der hvor damen talte om krigen og dens udfald. Der adskiller de to profetier sig markant ud fra hinanden. Hun nævner heller ikke vækkelsen, som de to andre har med. Har Gud ændret taktik fra 1968 til 2012 ?

Derfor synes jeg personligt, at vi skal tage godt i mod flygtningene og så bede over, at Michael Augårds profeti går i opfyldelse, og så vil Gud sørge for resten. -- Bøn baner vej. Så Bed. Selv Moses kunne ved bøn ændre Guds mening, den gang Gud ville udslette Israel efter udvandringen fra Egypten. (*Fjerde Mosesbog kap. 14,11-12 og 19-20*), hvor Gud svarede Moses: ”På din bøn vil jeg tilgive dem.”

Er der virkelig kommet så mange bedende ægte kristne, der har bedt om vækkelse og beskyttelse, at Gud har ændret mening.?

Er du en af dem, eller vil du gerne være det? så meld dig under bedefanerne på <http://www.bedehus.dk/> (Bedehus Danmark)

## Efeserne 6,12

**Thi for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet.**



2.Tim. 4,3-5: For der vil komme en tid, da folk ikke vil finde sig i den sunde lære, men skaffe sig lærer i massevis efter deres eget hoved, fordi det kildre deres ører. De vil vende det døve øre til sandheden og slå sig på myter. Men du, hold altid hovedet koldt, bær dine lidelser, gør din gerning som evangelist og fuldfør din tjeneste.