

Melodi: Er du dus med himles fugle

Er du modløs og trist dagen lang
Så tænk på Jesus og syng denne sang
Om hvad Jesus kan for dig
Gør det til en leg

*Kig nøje på himlens fugle. De har ej at nøde
De samler ej og høster ej. Gud gir dem føde
Guds hjerte banker for dem. Giver dem hver især
Er du dog ikke mere værd end dem. Gud har dig kær
For klæder og dit liv, stop at bekymre dig
Ingen bekymring kan forlænge livets vej
Se nøje på himlens fugle og Jesus løfter her
Så har du fundet ind til det som gør livet allermest værd*

Liljerne gror, de arbejder ej
Tjene både Gud og mammon nej
Jesus er den bedste ven
Jeg siger igen

*Kig nøje på himlens fugle. De har ej at nøde
De samler ej og høster ej. Gud gir dem føde
Guds hjerte banker for dem. Giver dem hver især
Er du dog ikke mere værd end dem. Gud har dig kær
For klæder og dit liv, stop at bekymre dig
Ingen bekymring kan forlænge livets vej
Se nøje på himlens fugle og Jesus løfter her
Så har du fundet ind til det som gør livet allermest værd*

End ikke Salomon i sin pragt
var klædt i græsmarkens fine dragt
Gud græsset han påklæder
dog oven det æder

*Kig nøje på himlens fugle. De har ej at nøde
De samler ej og høster ej. Gud gir dem føde
Guds hjerte banker for dem. Giver dem hver især
Er du dog ikke mere værd end dem. Gud har dig kær
For klæder og dit liv, stop at bekymre dig
Ingen bekymring kan forlænge livets vej
Se nøje på himlens fugle og Jesus løfter her
Så har du fundet ind til det som gør livet allermest værd*

Lad ikke i morgen dig nage
Hver dag har jo nok i sin plage
Hvad kan du dog ved det gør'
hvad er det du bør

*Kig nøje på himlens fugle. De har ej at nøde
De samler ej og høster ej. Gud gir dem føde
Guds hjerte banker for dem. Giver dem hver især
Er du dog ikke mere værd end dem. Gud har dig kær
For klæder og dit liv, stop at bekymre dig
Ingen bekymring kan forlænge livets vej
Se nøje på himlens fugle og Jesus løfter her
Så har du fundet ind til det som gør livet allermest værd*

Søg guds retfærdighed og rige
i tilgift han dig det vil give
tøj, mad og frelse især
og husk på det her

*Kig nøje på himlens fugle. De har ej at nøde
De samler ej og høster ej. Gud gir dem føde
Guds hjerte banker for dem. Giver dem hver især
Er du dog ikke mere værd end dem. Gud har dig kær
For klæder og dit liv, stop at bekymre dig
Ingen bekymring kan forlænge livets vej
Se nøje på himlens fugle og Jesus løfter her
Så har du fundet ind til det som gør livet allermest værd*

Melodi: Svend Gyldmark 1958
Tekst af Børge Laustsen 2019 frit efter Mathæus 6,24-34

Originaltekst

Du grønne skov du glade lærke
Åh gudskelov at jeg kan mærke
Alt dette er ven med mig
Har du det som jeg

*Er du dus med himlens fugle og skovens grønne træer
Forstår du alle hjerter der banker her og der
Kan du smile til en kronhjort og vinke til en stæ
Så har du fundet ud af noget som er meget værd
En rødskælk en guldsmed en bly forglemmigej
Et grantræ en vipstjert de elsker nemlig dig
Er du dus med himlens fugle og skovens grønne træer
Så har du fundet ind til det som gør livet allermest værd*

Den grønne skov hver spurv jeg kender
Dem fik jeg lov at få som venner
Hvem har vel en bedre ven
Jeg spørger igen

*Er du dus med himlens fugle og skovens grønne træer
Forstår du alle du alle hjerter der banker her og der
Kan du smile til en kronhjort og vinke til en stæ
Så har du fundet ud af noget som er meget værd
En rødskælk en guldsmed en bly forglemmigej
Et grantræ en vipstjert de elsker nemlig dig
Er du dus med himlens fugle og skovens grønne træer
Så har du fundet ind til det som gør livet allermest værd*

Fra filmen "Vagabonderne på Bakkegården.
Her synger Poul Reichhard den
<https://www.youtube.com/watch?v=xodNN9tvDEg>